

Tranes Bladet

Skåne Tranås

Juni 2014

nr 2





TranesBladet

Ansvarig utgivare:

Lars Olof Glifberg
Tranås Ungdomsförening

Ordförande:

Lars Olof Glifberg

Redaktionen:

Gunilla Blomberg
0704-86 85 49
Bodil Persson
Esbjörn Berg m.fl.

Omslagsbild:

Traneshärdens gavel
foto: Gunilla Blomberg

Kontakt

Ordförande:

Lars Olof Glifberg
0709-14 44 92
glifberg.1@tomelilla.nu

Medlemsregister:

Anna-Lisa Olsson
0417-202 62
alo.tranes@tele2.se

Vandrarhemmet:

Gerd de la Motte
0417-203 30
info@skanetranas.com



Lars Olof Glifberg
Foto: Marie Sandgren

Traningar!

Tiden går fort och vips står vi inför en ny sommarsäsong med turister, sommargäster, bröllop, sol, bad och semesterar. TUF har ett fullmatat program framöver med allt från bakluckeloppis till konsert på scenen, ängafest och boule.

Först ska vi ju i vanlig

ordning fira Midsommar. Vi håller gärna på traditionerna, och en av dem är att hjälpas åt i Tranås Ungdomsförening och i byn. Ni som är "nya" i byn, tveka inte att höra av er och komma med i gemenskapen vid något av våra arrangemang. Vi behöver hjälp av alla både till loppisen med försäljning och till konserten med servering, parkering och vakter här o där.

Nästa nummer av Tranesbladet kommer att utkomma i månadsskiftet augusti/september före veteranträffen den 7 sept. Har du eller någon du känner produkter att sälja denna dag? Anmälan görs till Irène Moberg 0709-18 00 72. 3 meter kostar 200 kr, vill man ha el tillkommer 25 kr och bord tar man med själv.

En Glad Midsommar och skön sommar på er!



Firas traditionsenligt med att vi alla klär midsommarstången på Torget klockan 14:00. Därefter bär vi den till Ängen där det blir dans, kaffe-servering och "hygge".

Skåne Tranås - traditionsbärare med sikte på framtiden.





Biljetter på:

Ticnet, Jerkules,
Längorna,
Rosenhagen och
ICA Tomelilla.

Ord. pris: 350:-
med YA:s Lustkort
280:-

TUF kommer i vanlig ordning att stå för serveringstältet på Tomelilla sommar-
marknad. Vi behöver vara några stycken
som hjälps åt denna dag. Några timmar
kan man ju alltid avsätta när man ändå
ska på marknaden, eller hur?
Vill du göra mackor, grädda våfflor, koka
kaffe, eller möta kunder och ta betalt?

Irène 0709-18 00 72
Åsa 0736-73 15 44 eller
Jan-Bertil 0739-48 92 38



Österlen Inredning

Möbler från Österlen

Tranesvägen 9 Skåne-Tranås, (Utmed väg 19)

REA Möbelrean Kommer till Skåne-Tranås.
Med start den 9 Juli startar vår möbelrea
på Österlen Inredning i Skåne-Tranås.
Vi håller extra öppet under Rean onsdag och torsdag 11-18.00
fram till den 24:e Juli. Utöver ordinarie Öppettider som är
11-18.00 Fredag- Söndag



Specialsoffan från Specialsnickeriet i Everöd
(tillverkas på beställning 5-6 veckors leverans)

Nu från: **5999kr** (7995kr)



25%

På alla skärbrädor

Du hittar givetvis massor av
andra fynd i butiken under
rean så välkommen in!

Österlens Yxkastare på plats

Den 21 maj startade arbetet med att riva delar av det gamla planket vid idrottsplatsen. För att det "nya" planket ska hålla att kasta yxor på, var man tvungen att förstärka konstruktionen med ett antal rejäla telefonstolpar. För att få dessa ordentligt ner i jorden kom den stora jordborren fram. Det visade sig inte vara helt enkelt att bara borra. Det krävdes flera gemensamma



krafter, muskler och kilon för att borren skulle rotera och inte de som höll i den. Till slut var de dock på plats och ett nytt lite tjockare plank sattes upp.

På söndagen den 1 juni var det dags för smygpremiär. En grupp från NCC var inbokade för instruktion och en liten tävling. Kubborna hade



då legat i blöt som de bör göra några dygn innan. Detta för att det inte ska bli vedklyvning av det hela. Klubben arrangerar ofta denna typ av evenemang för grupper av olika slag. De har även en portabel kubbhållare och åker mot ersättning ut till fester och liknande. Österlens Yxkastare är den enda till Riksförbundet anslutna klubben i Skåne, så nog är det lite unikt att få dem till



Skåne Tranås. Det blir en lite speciell och annorlunda aktivitet att kunna erbjuda Vandrarhemmets konferenser och grupper. Likaså när klubben ordnar större tävlingar är det ju alldeles ypperligt att kunna erbjuda förstklassig logi på gångavstånd och i en fantastisk miljö.



När gruppen hade lämnat fick Tranesbladet utsände testa att kasta yxa. Det är inte så lätt som det ser ut när proffsen sätter yxa efter yxa mitt i kubborna. Klubben har tränings- och skolyxor som tål att de ibland hamnar i gruset eller på planket. De "stora grabbarna" har givetvis sina egna yxor som inte behöver slipas så ofta. Några av yxorna har hål. Det är inte för dekoration, utan för att modifiera vikten.

En förening

Vad är egentligen en förening?

Man brukar säga att det är en samling människor som gått samman i en gemenskap kring ett intresse, ett ändamål eller en idé.

Tranås Ungdomsförening är en näringsdrivande ideell förening eftersom man äger och driver Vandrarhemmet.

Framför allt är det, och har så varit i mer än hundra år, en gemenskap och samlingspunkt kring byn och dess invånare. Glöm inte att en förening i slutändan är medlemmarna själva och i en tid av föreningsdöd:

- Var stolta över TUF och kom med i gemenskapen du med! En eller några få kan inte göra allt, men många kan tillsammans både ha roligt och göra en liten bit var.



VÄXTKRAFT
ROSENHAGEN

En riktig plantskola på Österlen i Skåne Tranås!

www.vaxtkraft.se

0417-20160

ÖPPETTIDER

Månd-fred 10-18

Lörd 10-15

Sönd

Stängt

VÄLKOMMEN



Allt för din trädgård!

Hösthallon

Köp 3 buskar för:

150 kr

Ord pris 89 kr/st



Af tennispelet bliver man både sund och vital
och icke sällan gifves tillfällen till angenäma kontakter



Tranås Open



Nu är det igång! Åtta ton rött "Båstadgrus" har till slut hamnat rätt i Skåne Tranås. Underlagsgruset är specialtillverkat och består av bland annat tegelkross som läggs ut ovanpå ett lager av salt. Banan trumlas, packas och vattnas för att till slut få "det rätta glidet".

Innan man kommer så långt måste dock en hel del ogräs tas bort. Vi var en lätt räknad samling som brottades med gräs och maskrosor i solgasset. Känslan av Australien och ett glatt humör infann sig och inom kort kommer det att se ut som på den nedre bilden.



Vandrarhemmet Tranegården



STF Hotell & Vandrarhem

Festsalar & Konferens



Bröllop i sommartid

Nyligen hölls det första bröllopet på scenen - ett fantastiskt vackert arrangemang där gästerna verkligen blev en del av själva vigselakten. Ryktet spred sig snabbt och redan är flera bröllop på scenen inbokade.



Fågelparadiset Skåne Tranås

Nu är sittplatser och de första skyltarna på plats som berättar om det unika och rika fågelliv som etablerats vid dammarna. Ett ännu ganska okänt rekreativområde för fågel- och växtintresserade på gångavstånd från bykärnan. Ta med fikakorgen och njut!



Rosenhagens Plantskolor

Rosenhagens historia börjar egentligen redan i början av 1900-talet när Oscar M. Mårtensson (1885-1952) köpte fastigheten nr: 25 vid korsvägen. Här anlade han växthus och förädlade blommor, framförallt dahlior som han fick hederspris för. Oscar Martin var en driftig och iderik man med många järn i elden. Han drev ett välkänt spettekaksbageri och var Kunglig Hovleverantör. Han var med och startade TUF 1912, han startade Tranås första biograf där det visades stumfilmer och han drev under 1920 och 30-talet även nöjesetablissemanget Helenetorp.

1911 föddes sonen Oscar E. Mårtensson och det var på faderns lilla trädgårdsrörelse som han så småningom byggde upp det som skulle bli Rosenhagens Plantskolor. Företaget startade 1934, vilket innebär att plantskolan i år firar 80 år. Oscar Elis var liksom sin far en man med både energi och framåtanda. Han hade ett brinnande intresse för föreningslivet, hembygden och ungdomen. Det sägs att han haft inte mindre än 36 olika förtroendeuppdrag inom organisationer och föreningar.



Annons i tidningen "Hem på Landet" 1958

Rosenhagens butik. 1957 stod Sveriges första "Garden center" klart där kunderna själva kunde plocka sina varor. Från början var det butik i den delen som idag inrymmer dammartiklar och vattenväxter. Där kassan är idag stod ett stort bord som kallades "kasebord". Från vinden, där man förvarade lökar, gick en kasebana ner till bordet och en annan gick ner till källaren och kylrummen. Från källaren och upp gick ett rullband. Under 60 och 70-talen bedrevs en omfattande postorderhandel och man skickade med tåg och lastbil enorma mängder växter till hela landet.

Oscar startade med odlingar av dahlior och liljor. Under kriget blev det ont om frukt och grönt och det var då han slog sig på att odla fruktträd. Detta var en synnerligen fruktbar idé och Österlen blev snabbt ett äppledistrikt. Som mest producerades ungefär 500 000 träd per år. Under 50-talet växte och utvecklades verksamheten i snabb takt. Oscar köpte då det gamla kostall som idag är



1969 kostade 5 st hallonbuskar 7 kr. Om man köpte 100 st fick man dem för 120 kr.

Rosenhagens Plantskolor



Som mest var man ca 80 anställda varav ca 15 inom kontor och administration. Plantskolan arrenderade stora arealer runt byn och det behövdes mycket folk ute på fälten. "Det fanns en arbetshäst också, men den försvann när jag var en 10-12 år", berättar Joakim, Oscars barnbarn, som idag driver plantskolan. TUF:s medlemsansvariga, Anna-Lisa Olsson är en av dem som arbetat i många år på Rosenhagen inom administrationen. Hon berättar bland annat om "Åsperödstanterna" som varje morgon hämtades med en kapellförsedd flakbil som körde ut dem på fälten. På eftermiddagen levererades de hem till Åsperöd på samma sätt. Det var nog inte roligt alla gånger där ute på fälten.

"En dag tidigt på våren var det ruskigt kallt, blåsigt och regnet öste ner. Då sade Oscar till om kaffe och så hämtades folket in från fälten. Där kom så gubbarna, dyblöta och frusna och satte sig vid kasebored där vi hade dukat. Oscar själv stod vid kortänden och portionerade ut värmande kask till kaffet. Det var tider det!"



1962 år styrelse Fr.v Kjell B Eng, Ola Mattsson, Sture Olsson, Börje Nilsson. Sittande fr.v Vera Ek, Oscar E. Mårtensson, Greta Mårtensson

Oscar E. Mårtensson var ordförande i TUF mellan åren 1935 och 1973. Han blev även utsedd till hedersordförande. 1943 tyckte han att något borde göras "till förströelse och nöje för bygdens unga" och lanserade idén om att starta en kabaré, vilket också förverkligades. Året därpå var han den drivande kraften för genomförandet av Torgfesten. Därefter följde elva år av Blomsterfester. Under hans tid köptes Tranesgården till föreningen och 1986 sålde han Kvarnen som blev Vandrarhemmet till TUF.

Själv bodde han i det hus som han 1938 lät bygga av brädorna från faderns dansbana i Helenetorp.

Till minne av Oscar Mårtensson och allt han gjort för byn och Tranås Ungdomsförening ringer vällingklockan på Tranesgårdens gavel.



Tranås Bouleklubb



I Tranås har man spelat boule i många år och det finns sex banor. Man träffas kl 18:00 på torsdagar. Boulemästerskap kommer att hållas 23/8 kl 14:00. Förra året var det 16 lag som tävlade, de flesta från Tomelilla. "Det hade varit roligt om vi kunde bli några fler från byn", säger Sven som är en av de drivande spelarna.

Tillhör du dem som tycker och tror att boule bara är något för pensionärer och äldre? Då är du helt fel ute. Boule är bland det hetaste just nu. I Malmö vid Drottningtorget (gamla vagnsmuseet) finns Boulebar med inte mindre än 14 inomhusbanor och 8 utomhus, restaurang, bar, paketmenyer, instruktörer och mycket mera. I Hufvudstaden finns inte mindre än fyra liknande Boulebarer.

Haka på tåget, packa fikakorgen och kom till Idrottsplatsen, spela , umgås och hjälp till att försvara byn den 23 augusti.



Sven Knutsson: 0417-202 33

Vi hjälper Dig att hitta hem.



När man ska matcha köpare och säljare är det viktigt att själv känna orten och byn.

Vi vet att en husaffär ofta är en stor händelse i folks liv, därför är det viktigt att allt känns rätt.

**Välkommen in till oss på Mäklargården!
Vår ambition är inte i första hand att sälja så många hus som möjligt.
Vår ambition är att verkligen sälja de hus vi får in.**




Mäklargården

www.maklargarden.se
0417-122 11

Roland Ekström
0709-220 998

VI HAR VÅR EGEN PROFIL!

2014 året då byn blev uppkopplad



Just nu pågår projekteringen som bäst för fiberutbyggnaden på sträckningen Skåne Tranås - Frörum - Bondrum. Grävarbetet kommer att starta efter sommaren och inkoppling till alla som beställt kommer att ske under hösten. Det går fortfarande att haka på tåget, men gärna så snart som möjligt berättar Teleservice VD Claes Andersson som TB har pratat med. I dagsläget är det ett 40-tal som beställt och som väntar på sin kabel. Anslutningsavgiften är från 15 000 kr inklusive de sista metrarna grävning in till själva huset. Förläggningen över egna tomten brukar kosta 2-4 tusen och den delen av kostnaden kan man få göra ROT-avdrag för och i princip halvera.

Att ansluta sig till fiberkabelnät är att framtidssäkra sin bostad. Man får en snabb och stabil uppkoppling som klarar TV, internet och telefoni. Dessutom höjer man värdet på sin fastighet. Med en "vanlig" ADSL-anslutning har du oftast en anslutning på 24 Mbit/s. Med fiberkabel kommer du upp i 100-300 Mbit/s.

- Välkommen till oss om du har frågor eller om du vill ansluta dig till framtiden, hälsar Claes.



Amis Fritidshandel



Hyr släp
0709-180072
Skåne-Tranås
www.amisfritidshandel.se

**Hantverk, gasol & tillbehör
släputhyrning m.m.**

Arisabäcksvägen 17

**Ring för öppettider
0709-18 00 72**



Glad Sommar

Du har väl anmält din
mailadress till TUF:s
medlemregister?
Glöm inte heller att
anmäla din nya adress
om du har flyttat!
Anna-Lisa Olsson
0417-202 62
alo.tranes@tele2.se



Glöm inte att köpa
biljetter till sommarens
roligaste konsert i Skåne
Tranås med Thomas
Pettersson och Hasse
Kvinnaböske Andersson
26/7

Närmast stundar:

- 20 juni 14:00 Midsommarfirande.
29 juni 13:00 Loppmarknad på Idrottsplatsen.
17 juli Tomelilla Sommarmarknad.
26 juli 17:30 Konsert på Scenen Klockarebacken
9 augusti 18:30 Ångafest på ängen.
9 augusti Bakluckeloppis 10-13 Idrottsplatsen.
23 augusti Boulemästerskap på Idrottsplatsen.

Information på
www.skanetranas.se
och på anslagstavlan

LÄNGORNA med

TORGET
SKÅNE-TRANÅS



Miss inte våra designade
kuddfodral från M.P by Style

tis-fre 10 -17 lö-sön 10-15
www.langorna.se

Allt hos oss är
hembakat.
Vi gör tårtor och
smörgåstårtor
på beställning.

Butiken fylld
med vårens
och sommarens
mode.

Naturligtvis är
både butik och
café tillgängliga
för funktions-
hindrade.

